

De Kerkklok

Mededelingenblad van de Protestantse
Gemeente
Grolloo - Schoonloo



De diensten worden gehouden
in de kerk te Grolloo
Hoofdstraat 19.

39e jaargang
Nov-Dec. 2024

Ter overdenking.

In november, bij de start van het nieuwe kerkelijke jaar, gedenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Rouw en gemis is deel van ons menszijn. Soms maar klein of subtiel, zonder dat we er al te veel bij stil staan. Soms zo groots en overweldigend, dat het ons lam slaat.

Misschien zijn het ook juist wel die oude woorden van de kerk en van de Bijbel, die ons uitnodigen om verdriet toe te laten en lijden en verlies te betreuren; die ons woorden bieden om ons verdriet en onze angst te bevatten, te uitten of te delen; en die ons ten diepste willen dragen. Voor mij zijn dat vaak de psalmen, waar ruimte is voor een diversiteit aan menselijk emoties – inclusief de moeilijke, onprettige of complexe emoties. Door die diversiteit aan liederen – van lofpsalmen tot klaagpsalmen – leren de psalmen ons om te vieren en te rouwen, om te huilen en te lachen. We worden uitgenodigd om ons hele ik bij God te brengen, niet alleen de gepolijste of gematigde stukjes.



De weeklacht die in de klaagpsalmen klinkt is een uitdrukking van diep verdriet, pijn of twijfel. Leren weklagen is daarmee misschien ook wel leren huilen. De klaagpsalmen nodigen ons uit om onze pijn, ons verdriet en onze twijfel bij God te brengen; om hem vrijmoedig toe te spreken en hem aan zijn beloften te houden. Ze laten zien dat we ons niet hoeven in te houden of ons verdriet en onze twijfel te ontkennen of te verbergen. Want het is beter om tot God te komen met scherpe woorden, dan om hem op afstand te houden en nooit onze twijfels of

teleurstellingen te uiten. Juist door die twijfels, vragen en teleurstellingen open en bloot voor God neer te leggen, doen we een beroep op hem en leggen we onze hoop bij hem neer.

Waar de psalmen leren om ruimte te maken voor verdriet en tranen, ontdek je bij Jezus nog iets anders, namelijk dat God zelf de tijd nam om te treuren. In ons verdriet en in onze pijn zijn we dus niet alleen voluit mens, maar ook in de nabijheid van God. Hij treurt met ons over de gebrokenheid in ons leven en deze wereld; over de wrede greep van ziekte of de dood; over het verlies van dromen of een toekomst. Maar tegelijk ontstaat er in zijn nabijheid soms ook langzaam weer wat ruimte voor hoop, vernieuwing of genezing. God kan ruimte maken voor rouw en verdriet “om de diepten van de liefde van God te ontdekken, de genezing die God soms aan de pijn ontwortelt, de manier waarop rouwen wijsheid, troost en zelfs vreugde oplevert.

Gedicht.

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.

Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar geschenk, dat je met je mee draagt.

Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen, maar doe dat van tijd tot tijd.

Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, maar alleen op bijzondere ogenblikken.

Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.

Dus, droog je tranen en huil niet,

Als je van me houdt.

Dietrich Bonhoeffer

Wat gaat komen.

Op 24 december a.s. vieren we, traditiegetrouw de **Kerstdienst**.

In deze dienst zal Vriendenkring haar medewerking verlenen. Het thema van de **Kerstdienst** zal zijn; vrede op aarde. Dat kan bijna niet anders, zou je zeggen, in een tijd waarin oorlogen en geruchten



van oorlogen ons dagelijks nieuws bepalen.

Misschien is het daarom wel extra belangrijk dat we met elkaar stilstaan bij dat thema; vrede en wat het betekent in ons dagelijks leven. Onze vragen en misschien ook

wel angsten. Maar ook de vraag waar we hoop uit kunnen putten. Ik zal zelf voorgaan in deze Kerstdienst. **De dienst begint om 22.00 uur.** Ik hoop u allen te ontmoeten.

Gerhard ter Beek.

Overleden

Op donderdag 24 oktober is overleden mevr. Aaltje Koopmans. Op de leeftijd van 88 jaar. Na een goed leven en een korte strijd.

Verjaardagen.

19 december mevr. E. Tolner-Duursema (1939)

20 december dhr. J. Bentum (1941)

25 december mevr. J. Mellema-Abeen (1932)

Van harte gefeliciteerd!



Collecten.

De eerste zondag van de maand is de eerste collecte bestemd voor een diaconaal doel. Voor het seizoen 2024/2025 is gekozen voor de **Stichting Kinderkamp Zuidoost Drenthe**. Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe (SKZOD), organiseert jaarlijks een zomerkamp voor kinderen voor wie het vanuit de thuissituatie niet mogelijk is om op vakantie te gaan, of die een weekje vakantie goed kunnen gebruiken. We richten ons met name op kinderen die onder de armoedegrens

leven. De kinderkampweek staat in teken van het lekker actief bezig zijn, samen op avontuur gaan en met elkaar vooral veel lol en gezelligheid hebben.

Deurcollecte.

De deurcollecte heeft de volgende bestemmingen:

1 december: orgelfonds

15 december: eigen kerkewerk

24 december: behoud kerkgebouw

Kerkklok 2025

Bij deze Kerkklok vindt U ingesloten de factuur voor de Kerkklok 2025.

Kerkdiensten.

17 november: Hans Jonker/Wim van Heuveln

1 december: Gerhard ter Beek/Jenny Kloosterhuis

15 december: Petra de Kruijff/Pieter van Herwaarden

24 december: Gerhard ter Beek/Sietze Stob m.m.v. Vriendenkring

De dienst begint om 22.00 uur

12 januari 2025: Wim Staal/Andries Telgenhof

26 januari 2025: Gerhard ter Beek/

De diensten op zondagochtend beginnen om 10.00 uur

Diensten Zorgcentrum Hendrik Kok.

Op woensdagmiddag, om de veertien dagen, wordt er in Zorgcentrum Hendrik Kok een kerkdienst gehouden. De diensten worden gehouden in de grote recreatiezaal en beginnen om 15:00 uur.

Het rooster ziet er als volgt uit

27-11-2024: Mevr. B. Beunders/Dhr. J. Polman

8-01-2025. Dhr. H. Jonker/Mevr. R. Meeldijk

CENTRALE ADRESSEN

Voorganger: Vacant

Contactadres: Mevr. M. Dilling, Hofakkers 5,
9444XB Grolloo telefoon: 0592-501582

E-mailadres kerk: rdilling@kpnplanet.nl

Website: www.grolloo.com/verenigingen/_protestantse-gemeente

Gironummer: NL64INGB0000946558 t.n.v. Protestantse Gemeente
Grolloo-Schoonloo

Bij verhuizing, ziekte e.d. graag bericht naar een van de bovenstaande adressen.

De kopij voor de volgende Kerkklok graag **vóór 20 december 2024**
naar Gerhard ter Beek e-mail: gerhardterbeek1957@gmail.com